



OREN Overleg Regionale Eensgezinde gemeenten Nederland

Tijdelijk correspondentie adres:
Jules Verneweg 31-huis
7821 AD Emmen

Bestuur NIK
Postbus 7967
1008 AD AMSTERDAM

Emmen, 31-07-2018,

Geachte Heren,

Ondanks dat uw acties niet uitnodigen tot enig constructief commentaar en de in OREN verenigde kehillot het er over eens zijn dat elke reactie eigenlijk vergeefse moeite is, hierbij tegen beter weten in, nog enige reacties die u wellicht ten uwer voordeel kunt aanwenden.

Ten eerste de reactie welke u naar de besturen van de in OREN verenigde killes hebt gestuurd. Uiteraard begrijp ik dat u dit naar de besturen heeft gestuurd en niet naar ondergetekende. Ten eerste erkent u daarmee impliciet het samenwerkingsverband en ten tweede neemt u aan dat u op deze manier meer kans heeft om een wig te drijven tussen de in OREN verenigde kehillot. Een samenwerkingsverband dat u, zoals u ongetwijfeld zeer goed weet- of althans behoort te weten-, wel degelijk mogelijk is binnen het reglement van het NIK. Zelfs als we artikel 5a van reglement buiten beschouwing laten waar het expliciet is aangegeven, entameert het NIK al jaren lang het fenomeen samenwerkingsverband om de bestuurskracht van Joods Nederland te verhogen. Samenwerkingsverbanden worden zelfs als enige uitweg voor zelfstandigheid bepleit bij killes waarvan het ledental onder de ondergrens is gezakt. Dit is dus de eerste feitelijke onjuistheid.

In uw schrijven van 23 juli stelt u dat OREN, c.q. ik, het kerkelijk recht zou ontkennen en dat dat een van de redenen is waarom u geen gesprek wenst. Los van het feit dat u nu in het totaal drie maal mediaton gesprekken heeft geweigerd treft ook dit argument geen enkel doel. Uiteraard erken ook ik, evenals alle bij OREN aangesloten kehillot, het kerkelijk recht. Waar wij echter faliekant met u van mening verschillen is de reikwijdte van dit kerkelijk recht. Het ligt niet op mijn weg om u de bij mij bekende recente jurisprudentie aan te reiken betreffende een nog niet zo lang geleden in kracht van gewijsde gaande uitspraak van het Hof in een uitermate vergelijkbare zaak. Dit lijkt mij meer op de weg van uw juridisch adviseur liggen om u hierop te wijzen, opdat u niet nog meer overbodige kosten maakt, die linksom of rechtsom door Joods Nederland moeten worden betaald. Uw juridisch adviseur is ongetwijfeld van deze jurisprudentie op de hoogte.

Ook het hoogste orgaan binnen het kerkelijk recht dient zich te houden aan redelijkheid en billijkheid, zoals die verankerd liggen in het burgerlijk wetboek, waaraan het kerkelijk recht in dier voege aan onderhevig is. Indien u hier niet van op de hoogte bent als bestuur dient u zich hier toch per ommekeer van te vergewissen.

Uw voortgaande acties echter zijn niet anders te duiden als acties van een instelling die "ziende blind" is en "horende doof". Nog los dat dit wat zegt over de bestuurskracht die aanwezig zou moeten zijn bij het "Hoogste orgaan" van de Joodse gemeenschap, is dit ook op gewoon sociaal vlak betreurenswaardig.



OREN Overleg Regionale Eensgezinde gemeenten Nederland

Zelfs nu u wellicht begrepen heeft wat uw druk om uw onreglementair uitgeschreven ressortale vergadering van 30 juli te bezoeken voor een impact op ons, de verenigde kehillot, heeft gehad gaat u nog steeds op dezelfde weg voort.

Nog steeds “shopt” u selectief in het NIK reglement om zelf besluiten te (kunnen) nemen die tegen het eigen reglement ingaan en wijst u selectief en onjuist naar het reglement daar waar het u het beste uitkomt.

Het is daarom ook een “Gotspe” dat u in uw schrijven naar de besturen aangeeft dat zij hun gemeente benadelen door hen de haar toekomende stemmen te “misgunnen”. Als u werkelijk zich iets gelegen had laten liggen aan de stemmen van de mediene-kehillot, had u zich vooraf wel met deze kehillot verstaan of zij en hoe zij een bestuurlijke verandering dan wel een ander ressort als het IPOR hadden gewenst.

Enig teken van respect door met elkaar tot een gesprek/dialogoog te komen wordt consequent terzijde geschoven. Uw dictatoriale wijze van besturen laat ons keer op keer zien dat u geen enkel respect toont voor de bestuurders van onze mooie Mediene maar zelfs probeert tweespalt te zaaien.

Wij zullen ons beraden of er nog andere stappen mogelijk zijn dan de reeds aangespannen bodemprocedure. Let wel, wij zijn niet uit op een controverse, echter wanneer het niet anders kan zullen wij met alle kracht gebruik maken van de rechten die ons toekomen.

Namens de besturen van de Joodse gemeenten verenigt in het overlegorgaan OREN.

Rob Blom
(voorzitter)